

Police Advisory Group (PAG) op pad

Zaterdag 8 december 2012

Vanochtend kon ik samen met tolk Shabir een lift krijgen naar het provinciale hoofdkwartier van politie (PHQ) in Kunduz. Op zaterdag worden lessen voor vrouwelijke Afghaanse politieagenten verzorgd op het PHQ en er waren nog twee plekken beschikbaar in de Bushmasters. Het was een geslaagd bezoek. Op het PHQ was het hoofd operaties aanwezig. Deze kolonel (zie foto rechts) maakte direct tijd vrij om me te vertellen waar hij mee bezig is. Het werd een plezierig en informatief gesprek. Daarna gingen we een kop thee drinken met het hoofd van de beveiliging. Dat kon buiten in de zon. Voor onze beveiliging tijdens het adviseren zijn altijd onze 'bodyguards' van de luchtmobiele brigade in de buurt. Veel van deze mannen hebben gevechtservaring opgedaan in Uruzgan en het geeft mij zeker een veilig gevoel om ze in de buurt te hebben.



Thee met het hoofd beveiliging

Onze 'bodyguards'

Zondag 9 december 2012

De provincie Kunduz heeft 7 districten. Op het moment werken we vier van deze districten: district Kunduz, Aliabad, Imam Sahib en Khanabad. In Khanabad maken Ton en ik kennis districtscommandant van politie. Ook hierbij wordt natuurlijk thee gedronken. Afghanistan moet wel wereldkampioen theedrinken zijn...



Police Advisory Group (PAG) op pad



Tijdens het gesprek leg ik uit wat de PAG is en hoe we de Afghan Uniform Police (AUP) willen gaan adviseren op het gebied van personele, materiele, communicatie en operationele politieprocessen. Op de foto links laat ik aan de hand van een brochure zien wat de Koninklijke Marechaussee in Nederland doet aan politiewerk op vliegvelden, grensbewaking, militaire politietaken, beveiliging van bijvoorbeeld het Koninklijk Huis en rechercheonderzoeken.

Maandag 10 december 2012

In 1665 werd op 10 december het Korps Mariniers opgericht. Dit heugelijke feit is door de in Kunduz aanwezige 17 (oud-) mariniers gevierd met een BBQ. Tijdens de BBQ heb ik namens deze groep met mijn BlackBerry een mail gestuurd aan de Commandant van het Korps Mariniers (CKM), om hem en het Korps te feliciteren met haar 347^e verjaardag. Het was een erg goede BBQ en binnen een uur kregen we een reactie van CKM generaal Richard Oppelaar waarin hij ons bedankte voor de felicitaties, ons een gezellige korpsviering en een veilige uitzending wenste .

Dinsdag 11 december 2012

08.15 landt een grote blauwe helikopter op het kamp. Frank, Ton en ik staan klaar voor de vlucht naar Sher Khan, een grensovergang tussen Afghanistan en Tadzjikistan in het noorden. Ook journalist Willem Dekker van 'Het dagblad van het noorden' gaat met ons mee. Willem is bezig met een rapportage over de belevenissen van militairen die geplaatst zijn op de kazerne in Assen en hij volgt hen nu in Afghanistan.



Police Advisory Group (PAG) op pad

Een half uur later landen we op een Amerikaanse Forward Operating Base (FOB) in Sher Khan. Over de weg gaan we door naar Imam Sahib, de hoofd-'stad' van het gelijknamige district. Op het districtshoofdkwartier (DHQ) wordt door onze collega's van de Politie Trainingsgroep (PTG) een voortgezette cursus gegeven aan Afghaanse politieagenten. Zodra een Afghaanse officier merkt dat we er zijn worden we uitgenodigd om kennis te maken met zijn commandant.

'Dat wordt weer thee drinken', dacht ik.



En dat klopte, alleen werd tijdens het gesprek opeens ook de tafel gedekt. Brood, rijst, groente, kruiden en vleesspiesen werden geserveerd. Het zag er allemaal prima uit, maar wetend hoe een lokale slagerij eruit ziet, heb ik toch zo min mogelijk gegeten.

Woensdag 12 december 2012

We overnachten op een kamp van de grenspolitie. Het kamp is recent door Amerikanen gebouwd en ziet er perfect uit. Het ligt vlakbij het DHQ, dus 's morgens kunnen we

lopend daar naar toe. Op het DHQ spreken we met de recherche chef, de commandant van een Police Substation (PSS) en enkele andere officieren.

's Middags rijden we terug naar Kunduz. Daar vind ik een Belgisch schuttersbrevet. In november hebben we met de Belgen pistool geschoten en daaraan blijkt dus een brevet te zijn verbonden.



Police Advisory Group (PAG) op pad

Een adjudant van de landmacht geeft 's avonds les in vechtkunst. Het is een mix van krachttraining, conditietraining, Tae Kwando en kickboksen. Nu ik een half jaar Aikido moet missen door de uitzending, is het lekker om met een aantal enthousiaste sporters te trainen.

Donderdag 13 december 2012

Voor het eerst sinds ik hier ben sneeuwt het. Gisteren nog zonnig en 15 graden boven nul, nu is het gewoon koud. Veel last heb ik er niet van, omdat ik de dag gebruik voor het verwerken van alle bevindingen van de afgelopen dagen in assessment formulieren en andere rapportages.

Wordt vervolgd. Met vriendelijke groet, Jan Trompert



Een slagerij in Kunduz

