

Police Advisory Group (PAG) op pad

In de nieuwsbrieven gaat het vooral over wat er nu gebeurt in Kunduz. Om de huidige situatie te begrijpen is het goed om iets te weten van de geschiedenis van dit gebied. Hieronder een korte (en zeker niet complete) beschrijving.

Kunduz is de naam van een stad, district, provincie en rivier. Het is afgeleid van het Perzische woord 'kohan-dezh' dat 'fort' betekent. De naam komt voor sinds de tweede helft van de 14^e eeuw. Het gebied was oorspronkelijk dun bevolkt, voornamelijk door Uzbeekse boeren, Tadzjiken en Arabische nomaden.

Tussen 1850 en 1970 is de bevolking sterk uitgebreid door verschillende immigratiegolven. Veel Pashtun werden door de overheid naar Kunduz verplaatst. Uit gebieden in centraal Azië die door de Sovjets werden bezet kwamen veel vluchtelingen. Dit heeft geleid tot veel conflicten over grondbezit, watergebruik en politieke invloed. Hierdoor zijn spanningen en vooroordelen ontstaan tussen de bevolkingsgroepen.

In de jaren tachtig was het gebied een belangrijk gevechtsveld voor de Sovjet-eenheden en Afghaanse communisten tegen de Mujahedien. Toen de Sovjets zich in 1988 aan het terugtrekken waren is in Kunduz-stad door Mujahedien strijders geplunderd en verkracht. De stad is heroverd door Afghaanse communisten, maar in 1992 hebben zij zich overgegeven aan de Mujahedien.

Tijdens de burgeroorlog van 1992 tot 1997 was Kunduz een 'hotspot'. Verschillende groepen binnen de Mujahedien vochten met elkaar om de macht. In de provincie en in de stad hebben zware gevechten plaatsgevonden. Daar kwamen ook nog eens duizenden vluchtelingen uit het aan Kunduz grenzende Tadzjikistan bij. Zij waren op de vlucht voor een burgeroorlog in hun eigen land.

Na jaren van burgeroorlog met veel burger- en militaire slachtoffers werden de stad en delen van de provincie in 1997 ingenomen door de Taliban. De Taliban bestond voor het merendeel uit Pashtun. Andere bevolkingsgroepen hadden zwaar onder de Taliban te lijden. Tot 2001 was er veel strijd tussen

de Taliban en een groep krijgsheren die samen de Noordelijke Alliantie hebben gevormd. Daarbij kreeg de Taliban steun van bijvoorbeeld Pakistan en Al Qaeda. De Noordelijke Alliantie werd geholpen door Iran, India, Rusland, Uzbekistan en Tadzjikistan.



Police Advisory Group (PAG) op pad

Op 9 september 2001 werd de leider van de Noordelijke Alliantie, Ahmad Shah Massud, door twee Al-Qaeda strijders vermoord. Twee dagen later pleegde Al-Qaeda aanslagen in de Verenigde Staten. Dit leidde tot Amerikaanse steun voor de Noordelijke Alliantie waardoor de Taliban na bloedige gevechten in Kunduz tot overgave werd gedwongen. Vervolgens heeft de Pashtun-bevolking veel wreedheden ondergaan als vergelding voor de daden van de Taliban.

Sindsdien is de internationale gemeenschap aanwezig om Afghanistan te helpen om een veiliger en stabiel land te worden. Naast militaire hulp wordt daarbij ook hulp geboden bij het opbouwen van een overheid en bijvoorbeeld politie en justitie.

En daarmee kom ik weer bij het heden.



Foto: EUPOL 'Copland' in Kunduz

Maandag 21 januari 2013

Om 09.00 uur belde ik hoofdinspecteur Michel op. Hij is chef van EUPOL in Kunduz en had laten weten dat we misschien met zijn mensen mee konden rijden naar Kunduz-stad. EUPOL is een organisatie die namens de Europese Unie politiemensen wereldwijd uitzendt. In Kunduz geven ze bijvoorbeeld recherche trainingen en mentoren ze Afghaanse politie-officieren. Ik heb veel contact met EUPOL om het werk van de PAG goed op het werk van EUPOL af te stemmen.

Als PAG ondersteunen we namelijk deels dezelfde personen om de processen Personeel, Politieoperaties, Logistiek en Communicatie- & Informatiesystemen (CIS) te versterken. Deze samenwerking verloopt prima en vandaag gaan we samen met EUPOL naar het provinciale hoofdkwartier van de politie (PHQ). Commissaris van politie Hanneke had een afspraak met het hoofd operaties kolonel Safar. Ik heb als adviseur politieoperaties ook regelmatig contact met deze man, dus kon ik hem nu mooi samen met Hanneke spreken.



Police Advisory Group (PAG) op pad

Dinsdag 22 januari 2013

Op deze regenachtige dag gaan we naar Khanabad. Daar ontmoeten we voor het eerst de politiechef. Tijdens eerdere bezoeken hebben we te maken gehad met een plaatsvervanger, omdat de politiechef eind vorig jaar door een bembom was verwond. De man was erg blij met onze aanwezigheid en we kunnen rekenen op zijn steun voor het adviseren van zijn (onder-) officieren.



's Avonds is er opnieuw een aardbeving. Deze had een kracht van 5.2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag ten noorden van Baghlan, zo'n 30 kilometer bij ons vandaan. Hoewel hij duidelijk voelbaar was zijn er gelukkig geen berichten van slachtoffers of schade door de beving.



Woensdag 23 januari 2013

Ook op woensdag stond Khanabad op het programma. We reden als PAG opnieuw mee in de Bushmaster van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Het voertuig is door de EOD-ers keurig ingericht. Naast hun speciale uitrusting, zoals beschermende pakken en een robot, hebben ze een wapenrek, stereo-installatie en een waterkoker ingebouwd. Deze EOD-groep bestaat uit marinemensen van de Duik- en Demontegroep (DDG). Natuurlijk kennen ze mijn jaargenoten van het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Charlie en John die als officier respectievelijk bij de DDG en de Mijndienst hebben gewerkt. Ook blijken ze Niels te kennen, een EOD-er die ik via aikido ken. De wereld blijkt weer eens klein te zijn.

Donderdag 24 januari 2013

In verband met de verjaardag van de profeet Mohammed is het feest in Afghanistan. Daardoor zijn veel politiemensen vrij en kunnen we geen afspraken 'buiten de poort' maken. Een mooie dag om verslagen uit te werken en voor een *workout* in de fitnessruimte.

Tot zover mij update van deze week. Op de volgende pagina staan foto's die we hebben gemaakt vanuit een wachttoren van het politiebureau in Khanabad. Daar sta je vlak bij de bevolking, zonder dat men in de gaten heeft dat je kijkt. Even lekker veyeuren...

Groeten,

Jan Trompert

Police Advisory Group (PAG) op pad

