

Police Advisory Group (PAG) op pad



Zaterdag 15 december 2012

In de Volkskrant is vandaag een artikel gepubliceerd over onze missie in Kunduz. “Goede acteurs in een slechte B-film”, is de titel van het stuk dat door journaliste Nathalie Righton is geschreven. Sinds 2010 woont mevrouw Righton in Afghanistan en ze volgt ons werk kritisch. Als militairen, politiemensen en andere burgers hier in het gebied komen we er –als *Goede acteurs*– nog goed van af. Voor de schrijvers van het script is ze minder mild. Ze heeft vooral kritiek op het vertrek van

internationale eenheden voordat de Afghanen voldoende in staat zijn om het land goed en veilig te besturen. Jammer voor deze journaliste dat ze nu niet hier is, want juist vandaag krijgen we bezoek van onze kersverse Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert met wie ze hierover zou kunnen praten. Zelf heb ik het tijdens de lunch de minister verteld wat de PAG is en doet. Ik vond haar erg geïnteresseerd, goed op de hoogte (een jaar eerder was ze als Tweede Kamerlid al op bezoek geweest in Kunduz) en ontspannen tijdens het bezoek.

Maandag 17 december 2012

Op het Districtshoofdkwartier (DHQ) van de Afghan Uniform Police (AUP) in Aliabad worden lessen gegeven aan politieagenten. Het zijn lessen uit de voortgezette politieopleiding. Deze AUP-agenten werken al in de praktijk en krijgen van marechaussee-instructeurs lessen over bijvoorbeeld het controleren van voertuigen, omgang met de burgerbevolking en mensenrechten. Een ziekenverpleger geeft 's middags nog een praktische medische les. Ik kon vandaag met mijn tolk Shabir meerijden naar Aliabad. Eerst eens de District Chief of Police (DCoP) opgezocht. Hij was nog niet op zijn kantoor, maar we werden hartelijk ontvangen in zijn legeringskamer. Het is een gure dag, maar bij de houtkachel met een kop thee zitten we warm en ongedwongen op de grond. Hij is erg blij met de komst van Nederlandse trainers en adviseurs en zegt alle medewerking toe. Later spreek ik zijn communicatie-officier. De setting is ongeveer hetzelfde: op de grond zitten, houtkachel, bakkie thee... maar het is inmiddels lunchtijd, dus komen er nog een paar van zijn collega's bij zitten en worden een paar schalen met rijst en vlees neergezet. Het smaakte erg goed (al heb ik toch maar geen vlees geprobeerd...).



Police Advisory Group (PAG) op pad

Na de maaltijd neem ik een kijkje bij de politiecel. Het is er maar één, maar er passen zo nodig heel wat verdachten in. Nu is het rustig, volgens de AUP omdat het buiten koud is. Het is me niet duidelijk geworden of door de kou de boeven minder actief zijn, of dat de politie liever binnen blijft. Misschien wel beide, in elk geval is de cel leeg. Van al die thee moet ik intussen ook nodig plassen, dus komt het goed uit dat bij de cel ook een toilet aanwezig is. Een beetje Glorix zou hier geen kwaad kunnen.



Donderdag 20 december 2012

Door sneeuw was het even niet mogelijk om het kamp in Kunduz te verlaten. Dat komt doordat eventuele gewonden na een ongeval, aanslag of gevecht als het sneeuwt niet door helikopters kunnen worden opgehaald. Het weer is nu gelukkig weer opgeklaard en de sneeuw gesmolten. Met twee Bushmasters, een gepantserde Toyota Landcruiser, chauffeurs, beveiliging en tolken gaan Boy, Ton, Frank en ik als ware VIPs op pad naar het Provinciale hoofdkwartier (PHQ) in Kunduz-stad. Boy, de Adviseur Communicatie en Informatie Systemen van de PAG, staat bovenluiks achter de MAG, een mitrailleur met een kaliber van 7,62 mm (zie foto rechts). Als je bovenluiks staat kun je de stad goed bekijken. In Kunduz is veel activiteit: winkels, kraampjes, autowasplaatsen, pompstations, veel mensen op straat. Daarbij blijft het grote aantal vrouwen in burka of andere gezicht bedekkende gewaden opvallend. Als je in Afghanistan wordt geboren heb je geen geluk, als je dan ook nog meisje bent.....



Police Advisory Group (PAG) op pad



Op het PHQ aangekomen maken we twee groepen. Ton (Adviseur Logistiek) en Boy spreken we met het



hoofd communicatie van de politie in Kunduz. Frank (Adviseur Personeel) en ik zoeken het hoofd van de afdeling personeel op. We worden ook hier hartelijk ontvangen. Eigenlijk laat iedereen die we willen spreken direct *zijn* (we hebben nog geen Afghaanse vrouw gesproken) werk liggen en maakt tijd voor ons. Na de gesprekken nemen we een kijkje in het personeelsarchief, de werkplaats en de keuken.

Frank op foto links met het hoofd personeel.

Ton op foto rechts bij de werkplaats,

“That looks good out!”



Police Advisory Group (PAG) op pad



Hierboven op de foto zie je mijn bureau met twee mooie pakketjes onder de 'kerstboom'.

Tot slot wil ik jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en
snaak 2013 toewensen!

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet, Jan Trompert